

zelfs aan de volgende voorspelling: "Grote drama's zullen binnenkort aan het licht komen. Na twee jaar proefdraaien zullen sommigen merken dat het niet lukt. De ouders, die zich borg hebben gesteld voor de zaak van zoon- of dochterlief zullen het bezoek krijgen van de deurwaarder. Want de bank eist haar geld terug. Dat is er niet, het huis van de ouders wordt aangeslagen om te verkopen. En dan komt de RVA op de proppen. Zij eisen een deel van de achtergestelde lening van 500 000 fr. op. En als je die binnen de 5 jaar niet terugbetaalt, heb je zelfs geen recht meer op stempelgeld. Dat zijn drama's. Inderdaad, uitkijken is dus de boodschap.

Als je ondanks alles toch wil beginnen, de volgende raad: Maak jezelf geen blaas-kes wijs. Het is allemaal geen rozegeur en zonneschijn. Zo sprak vader. En dit geldt zowel voor wie als zelfstandige of voor wie met een kollektief wil beginnen. In verhouding zijn er trouwens niet zoveel kollektieven. Het blijft een verschijnsel in de marge van de samenleving.

Hoe dan ook als je wil beginnen, informeer je grondig! THIS IS NOT AMERICA!

d.m.



regeling voor

Het gerucht gaat dat de jaarlijkse verlofregeling nog maar eens veranderd zou zijn ... en zoals in dergelijke gevallen te verwachten is, uiteraard in de slechte zin.

Welnu, het gerucht is vals.

WERKLOZEN HEBBEN RECHT OP VAKANTIE EN NEMEN DIE WANNEER ZE WILLEN

zie hiernaast

ZELF WERK MAKEN 2

Over werkloos zijn, en zelf werk maken andermaal. Vorige keer hebben we het gehad over mensen, die zelf hun werk willen maken vanuit de opborrelende emotie: "als werkgever of de RVA me geen werk bezorgt, dan zal ik het zelf maar doen." Desondanks geloven deze nieuwe zelfstandigen nog steeds in de mogelijkheden van de vrije-markt economie. Anderen zeggen foert tegen het huidige economische bestel, zij houden niet van middenstanders, zij willen een 'andere' economie.

3. Een kollektief, is dat iet nief?

Eigenlijk niet. Kollektieven werden al opgericht eind vorige, begin deze eeuw. Dit in het kader van de opkomende arbeidersbewegingen. Arbeiders richtten toen een koöperatief op om te kunnen voorzien in hun behoeften. Ze bakten zelf hun brood bijvoorbeeld. Je kent dat wel uit onze vaderlandse geschiedenis.

Toch spreekt de ommekaar-brochure 'Werk maken' (jan.'85) ook over de 'nieuwe koöperatieve beweging in Vlaanderen'. Wat is er dan wel zo nieuw? Wel, werklozen zijn zich gaan organiseren om op een andere manier 'economie' te bedrijven. Zij zien het economisch 'huishouden' kleinschaliger. Een voorloper is het geitenkollektief 'De levende aarde' in Alken. Er worden geiten gefokt, waarbij de geitemelk werkt wordt tot kaas. De dieren worden op tijd en stond geslacht, het vlees verkocht. En zo heb je meteen een tweede kenmerk van de 'nieuwe' kollektieven. Zij proberen zuiver bio logische produkten aan te bieden. Ze gebruiken geen hormonen of krachtvoeder.



Zij reageren tegen de vervuiling met 'chemique', vandaar dat landbouwkollektieven ook vaak overhoop liggen met de Boerenbond.

Een ander voorbeeld. De Wroeter in ST.-Truiden, waar een kollektief is ontstaan uit een tekort aan arbeidsplaatsen voor mindervaliden. Er worden een 15-tal gehandikapten tewerkgesteld en een zestal begeleiders in een landbouwkollektief.

Een derde kenmerk van de nieuwe kollektieven is dus alternatieve tewerkstelling.

Ze horen thuis in de stroom van de groene beweging, anders gaan leven én werken. De Wroeter is zelfbedruipend. De bewoners zorgen dus voor hun eigen voorziening. Onbespoten groenten, fruit, ze kweken kippen en konijnen. Wat ze overhouden, wordt verkocht. Onbespoten groenten en fruit zijn nu eenmaal uniek.

Tenslotte nog een vierde kenmerk. De kollektieven werken in zelfbeheer. Wat is dat !! Neem nu de Krikker, een garagekollektief uit Hoboken. Iedereen is er gelijk, er is geen baas, maar iedereen is ook verantwoordelijk voor de goeie gang van de zaak. Iedereen verdient evenveel ook al ben je ouder en slimmer (meer diploma's). Samen werken ze aan de toekomst van het bedrijf. Voor wie met een stel vrienden ook een kollektief wil starten, neemt best contact met de Nationale Raad voor de Koöperatie, Blijde-Inkomstraat 17-21, 1040 Brussel (tel: 022300081 en 02/2338932)

Vergeet het maar. De huidige economische crisis is zó diepgaand, dat een paar jonge helden het goeie weer nog niet maken. De nieuwe initiatieven van zelfstandigen en van kollektieven zijn maar een druppel op een hete plaat. We hadden hierover een gesprek met de Heer Lekens, de voorzitter van de Leuvense Kamer van Koophandel. Ter verduidelijking: die Kamer is ontstaan op initiatief van de KMO's en de grote bedrijven. Het is het Belgisch antwoord op wat al eerder gebeurde in Nederland en Engeland. Zij willen hiermee het 'goede ondernemerschap' stimuleren. De industrie wil liefst werken met nieuwe ondernemingen, die goed draaien in hun streek. Zij willen geen knoeiers, want daarmee kan je geen kommerce doen.

De heer Lekens legde me de volgende cijfers voor van het arrondissement Leuven. Let wel: het arrondissement strekt zich uit over Groot-Leuven, Kortenberg, Aarschot, Diest tot in Tienen. In de periode van mei '83 tot maart '84 proberen een 800-tal mensen zelf hun werk te maken. 20 tot 25% zijn daarin geslaagd; waarvan 30% een artistanaal beroep uitoefenen (vb: een pottenbakker), 22% werkt in de kleinhandel, 15% in de horeca, 8% in de bouw en de afwerking en 7% in de land- en tuinbouw. Dat is natuurlijk niet zoveel. Daarenboven heeft de Kamer van Koophandel enkel zicht op de mensen, die zich bij hen melden. De anderen, die het op eigen houtje proberen, kennen zij uiteraard niet. En die gaan meestal al vlug overkop omdat ze nogal slecht geïnformeerd zijn, er maar op losdromen en tegen de muur lopen. De heer Lekens waarschuwde daarom extra voor overdreven optimisme. Hij waagde zich

JE BENT
JONG --- EN
JE WIL
WERKEN

IETS
VOOR
DOE-HET-
ZELVERS