

Anarchisten uit het jaar nul

een anekdotische anthologie over antithesen
en antagonismen binnen het anarchisme



tekeningen & tekst door Ka

Voorwoord

Een nieuw millennium, een nieuw jaar nul. Anarchisten uit het jaar nul zijn er in alle soorten en maten. Ze haten en hebben lief, ze doen waar ze zin in hebben en ze hebben zin om wat te doen, ze willen geen macht en ze streven naar tegenmacht, ze verlangen naar de opstand hier en nu en ze kijken reikhalzend uit naar de utopie daar en later. Zoveel zinnen, zoveel anarchisten.

Deze minibloemlezing van Ka biedt in de vorm van een voorpublicatie een kennismaking met de wegen die anarchisten bewandelen en de kruispunten die hen voor keuzes stellen. Anarchisten kiezen en blijven kiezen: geweldloos of gewelddadig, arbeideristisch of feministisch, pragmatisch of militant. Wat toen was, is nu anders. Wat is geweest, kan nog steeds zo zijn. Anarchisten uit het jaar nul weten het zeker: ze weten niet waarheen de weg leidt, ze weten dat ze de wegen zelf moeten aanleggen. Wegen die kunnen leiden tot strijd tegen de staat, tegen het kapitaal, tegen dogma's, tegen autoriteiten, en voor zelfbeschikking, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Grote woorden? Ja, grote woorden uit het jaar nul, van anarchisten uit het jaar nul.

Harry Westerink (Ka-fan)

Dit mini-boekje is een voorpublicatie van het boekje dat in 2001 zal verschijnen in een veel uitgebreidere versie.
Deze tekeningen verschenen eerder in Buiten de Orde.



~~A~~narchisme is
voor Mij...

...NIKS PIKKEN
VAN DE BAZEN!



...ALLES PIKKEN
VAN DE BAZEN!



~~A~~narchisme is
voor mij...

...JE NIKS
AANTREKKEN VAN
DE HEERSENDE
NORMEN!



...EEN VEELBELOVEND
CONCEPT WAT
BETREFT DE
MARKETING VAN
JONGERENTRENDS!



~~anarchisme~~ is
voor mij...



~~anarchisme~~ is
voor mij...



~~⊗~~ Anarchisme is
voor mij...



... ALLE MACHT
AAN HET VOLK!

...AFSCHAFFING
VAN ALLE MACHTS-
VERHOUDINGEN.



KA

~~⊗~~ Anarchisme is
voor mij...



...VRIJSTAATJES
CREËREN BINNEN
DE GEVESTIGDE
ORDE!



...REVOLUTIE!
NU!

KA

~~⊗~~ Narchisme is voor mij...



Over Ka:

Ka is het pseudoniem van Karin van Haasteren (1963). Zij tekent vooral voor linkse bladen en actiegroepen. Veel van haar cartoons en strips verschenen in bladen als Alert!, Buiten de Orde, het Continuüm, de Haagse Vredeskoerier, Lith, Nemesis, Pats en de Sirene.

Haar eerdere politieke cartoons zijn gebundeld in het boekje Katapult.

Katapult (50 blz.) is te koop in de linkse boekhandel of per postorder te bestellen.

Maak €6,50 (dat is incl. porto) over op giro 95225 t.n.v. Stichting Gebladerte te Leiden, onder vermelding van "G16 Katapult".
info: 071 5127619

Weet jij een leuk voorbeeld over schijnbaar tegenstrijdige opvattingen binnen de anarchistische beweging? Geef het aan me door, dan komt het misschien (met naamsvermelding) in m'n nieuwe boekje!

Inzendingen, reacties en tekenopdrachten naar:
Ka, tel.: 070 3893287 e-mail: ka@knoware.nl

Copyright?

Alle organisaties op anarchistisch-feministische grondslag mogen vrij uit mijn werk cop iëren. (Dat doen jullie toch al) Een exemplaar van jullie publicatie naar me opsturen wordt zeer gewaardeerd! Met andersoortige organisaties graag eerst even overleggen.

groetjes van Ka

~~A~~narchisme is
voor mij...

...ACHTERHAALD!



COOL!

