

Anton L. Constandse (geboren in 1899) werd opgeleid voor het onderwijs en behaalde drie middelbare akten in de Franse en Spaanse taal en letterkunde. Van 1921-1938 hield hij vele voordrachten en schreef tal van artikelen over zijn toenmalige opvattingen van vrijheidlievende, humanistische en pacifistische idealen en in deze periode publiceerde hij o.a. twee sociale romans, geschriften over het atheïsme (1926), het moderne protestantisme (1926), de nationaal-socialistische rassenleer (1935), het libertaire socialisme (1938) en de psychologie van Wilhelm Reich (1938) benevens essays over Feuerbach, Spinoza, Ibsen, Heine, Nietzsche e.a. In October 1940 werd hij door de Duitsers gearresteerd en tot September 1944 vertoefde hij als gijzelaar in de kampen Buchenwald, Haaren, Sint-Michielsgestel en Vught. Sinds 1945 is hij werkzaam als journalist, publiceerde o.a. „Dertig jaar Sowjet-politiek” en schreef reportages over Polen, Duitsland, Spanje en Noord-Afrika.

Omvang 280 pagina's

Prijs f 6.90

Uitsluitend verkrijgbaar bij de boekhandel



HOLDERT & CO. N.V. AMSTERDAM

MICHAEL
BAKOENIN

Russisch
Rebel

DOOR
ANTON L.
CONSTANDSE

MICHAEL BAKOENIN

Russisch Rebel



HOLDERT & CO. N.V.
AMSTERDAM

ANTON L. CONSTANDSE

HOLDERT & CO. N.V. AMSTERDAM

MICHAEL
BAKOENIN

Russisch rebel

Het leven van Bakoenin is als een fascinerende roman.

Hij kwam voort uit een adellijke Russische familie en was bestemd om artillerie-officier te worden. Desondanks ging hij in 1828 naar Berlijn om Hegel te bestuderen. Hij kwam daar in de linkse kringen van Stirner, Bauer, Marx en Feuerbach en volgde de dichter Herwegh in zijn verbanning. Hiermee begonnen zijn zwerftochten: Zwitserland, België (waar hij Marx ontmoet) en Frankrijk (Proudhon). Bakoenin neemt deel aan de revolutie van 1848, woont het Panslavistische congres te Praag bij, snelt naar Dresden, is leider van de opstand van 1849 - daar is o.a. ook Richard Wagner - wordt ter dood veroordeeld, maar uitgeleverd aan Oostenrijk, dat hem na een paar jaar gevangenschap weer aan Rusland uitlevert. De jarenlange moordende celstraf drijft hem ertoe, de Tsaar om genade te smeken. Hij wordt verbannen naar Siberië, huwt daar een Poolse koopmansdochter en ontvlucht, hetgeen door de Russische gouverneur oogluikend wordt toegelaten.

Via Japan en Amerika bereikt hij Londen, waar hij Herzen helpt bij de uitgave van „De Klok”. Hij poogt de Poolse opstand in 1863 te steunen. In Italië polemiseert hij met Mazzini. In Zwitserland wil hij de Eerste Internationale beïnvloeden, doch Marx werkt hem er uit.

Overal reist Bakoenin, werft aanhangers, verliest die weer en gaat verder onherroepelijk bergafwaarts. 1 Juli 1876 sterft hij in het huis van zijn oude vriend, de musicus Reichel. „Speel voort mijn vriend; tegenover de eeuwigheid is alles ijdel...”